

MAN LÄR SÅ LÄNGE MAN LEVER

Vattnet i den vackra skogstjärnen blir grumligt om det inte byts ut. Samma sak sker med låsta attityder. De begränsar våra tankar och hindrar oss från att se möjligheter. Resultatet är att glöden falnar, den glöd som har skapat vår passion för vårt liv och vårt arbete.

Mikko Kosonen från Sitra: ”Att företagen dör beror inte på att de gör fel saker, utan för att de alltför länge håller på med på sin tid godkända arbetssätt.”

En framtidsforskning: ”Vi letar inte längre efter de rätta svaren utan efter de rätta frågorna.” Dagens läroanstalter skall inte heller numera lära ut absoluta sanningar, utan vägleda de studerande att tänka, att tänka vitt och brett och att betrakta ”sanningar” och sina erfarenheter ur olika synvinklar.

Vid rekrytering av arbetskraft håller numera den sökandes utvecklingsmöjligheter på att gå om både frågan om intelligens och erfarenhet. Numera frågar man inte enbart om den sökande har de rätta kunskaperna och färdigheterna utan också hur bra personen är på att lära sig. Janne Ahonens manager: ”Janne var inte ens den mest begåvade hopparen i sin åldersgrupp. Men han var den som övade flitigast av alla. Det gjorde honom i sinom tid till världens bästa hoppare.”

Vad kan våra egna erfarenheter berätta? Har de mest begåvade skolkompisarna lyckats bäst? Eller hör de mest framgångsrika till medelmåttorna som inte i yngre år skilde sig från massan? Om ett begåvat ungt löfte fastnade i sin egen förträfflighet, blev han/hon inom ett par år ”omsprungnen” av en flitig klasskompis, villig att hela tiden lära sig mera.

Våra möjligheter att förbereda oss i livet grundar sig på fyra egenskaper som alla kan lära sig.

- Nyfikenhet innebär fördomsfrihet, att skaffa sig nya kunskaper och erfarenheter. Det innebär också en vilja att få och kunna ge feedback.
- Insikt betyder aha-upplevelser och förmåga att se det väsentliga och att därigenom kunna tillgodogöra sig mera kunskap och kunnande.
- Målmedvetenhet är förmågan att gå vidare med olika uppgifter trots problem och förmågan att hämta sig från motgångar.
- Att förbinda sig handlar om ärlighet och tro på sig själv och att handla enligt egna medvetna värderingar.

I äppelträdets kärna vilar hela trädets idé. Under årens gång utvecklas idén till ett äppelträd som bär härlig frukt. I var och en av oss finns mänsklighetens idé, som genom kunskap, lärande och olika val utvecklas till en balanserad individ. Ur idén formas en människa vars frukter är vänliga tankar, ord och gärningar.

Julens idé drunknar lätt i rutiner, stress och plikter. Stanna upp för en stund för att lyssna på ditt inre, så vet du hurdan jul du själv vill fira.

God jul



Karl-Magnus Spiik